



Wereldvredesvlam Cadzand



“Het hoogste doel in ons leven

is lief te hebben, te leren, ten volle te leven.

En een positieve bijdrage te leveren aan de wereld”

Mansukh Patel

Dit is de tekst die op ons volgende bord komt te staan. Een bord dat eind van het jaar nog geplaatst gaat worden, dankzij Eline Verhaeghe en Steven De Coster die hiervoor ruimte geven. Zij zijn het ook die deze tekst kozen omdat de tekst dichtbij hun eigen gevoel komt. Mansukh Patel is natuurlijk de initiatief nemer, samen met anderen, van de World Peace flame. Dit bord kunnen wij plaatsen dankzij jullie financiële bijdrage.

Het afgelopen jaar was een heel bijzonder jaar voor ons bestuur en werkgroep. 20 jaar wereldvredesvlam in Cadzand. En natuurlijk ook 25 jaar World Peace flame. Dit wilden we groots vieren en dat hebben we ook gedaan.

Via Hein Stufkens kwamen we in contact met Tjerk Ridder, een muzikant/cabaretier, die een theatershow heeft over zijn ervaringen met het rondreizen met zijn ezel Lodewijk. Het reizen in de buitenwereld met van alles waar je tegenaan loopt en ervaart, en een reis naar de binnenwereld waar datzelfde gebeurt.



Dus met de toezegging van Tjerk gingen we van start met het samenstellen van ons programma. We kregen hulp van alle kanten, het bestuur van de kerk, die ons de kerk gratis liet gebruiken, de wethouder die graag namens de gemeente bereid was iets te zeggen over vrede, het monument en de plek in de samenleving.



Wereldvredesvlam Cadzand



Savitri MacCuish, directeur van de World Peace flame, die ondanks een gebroken voet haar sterke bijdrage leverde in de kerk.

Natuurlijk Hans Luijten, die samen met Josephine Heineman een prachtig boek maakte over vrede en dat cadeau gaf aan alle mensen die bij het feest aanwezig waren.

Roos en Emily, aarzelde geen moment om “ja” te zeggen toen we hen vroegen te komen zingen.



Onze dorpsgenoot Karl Esser was direct bereid met zijn prachtige accordeonmuziek het feest te open



Wereldvrede-svlam Cadzand

Onze andere dorpsgenoot Dylan Nootenboom zei tevens gelijk "ja".

Dylan die bijna bij alle 9 mei vieringen een muzikale bijdrage levert.

En natuurlijk alle vrijwilligers, en alle mensen achter de schermen die mee hebben gewerkt. Met trots kunnen we zeggen een hele mooie avond te hebben georganiseerd en een ieder die er bij was zal dat zeker beamen.



Als werkgroep hebben we zeker stil gestaan bij het begin, bij al die mensen die betrokken waren bij het ontstaan van het monument. Velen van de oude werkgroep waren ook aanwezig op het feest.





Wereldvredesvlam Cadzand

De afgelopen 20 jaar is er veel gebeurd, veel veranderd in de wereld, zeker in Cadzand, en onze inzet voor vrede is harder nodig dan ooit. Al is het monument misschien maar een symbool van vrede, het is een krachtige plek, waar een ieder die er komt even stil staat bij vrede, even nadenkt wat vrede voor hen betekent. Dat dit mensen echt aan het hart gaat bewijzen de plankjes, die ieder jaar meer en meer worden opgehangen. (we kunnen het soms niet meer bij benen). En bedanken dan ook de mannen van Actio, die al die plankjes voor ons maken.

Tot onze grote blijdschap hebben we een nieuwe medewerker, die voor het technisch onderhoud van het monument gaat zorgen, nl. onze brandweercommandant Kees van Lambalgen. We zijn hier heel blij mee.

De jaarlijkse markt van Cadzand dreigde geheel in het water te vallen, 's middags brak de zon door en konden we toch nog een paar uurtjes kaarsen verkopen en mensen ontmoeten rond het monument.

Achter de schermen wordt heel hard gewerkt aan onze plannen voor het volgend jaar. We gaan in augustus een vredes- kunst tentoonstelling organiseren. Kunstenaars die geïnspireerd worden door het verlangen naar vrede kunnen hun werk exposeren in de kerk van Cadzand. Te zijner tijd ontvangt u een uitnodiging voor de opening van deze expositie.

Tot slot willen wij jullie wijzen op onze facebook pagina Wereldvredesvlam Cadzand, waar veel van de video's en foto's van het feest zijn terug te vinden. Ook wijzen wij jullie op de Scheldemond tv afleveringen met Hein Stufkens.

En natuurlijk ook dit jaar weer onze dankbaarheid voor jullie financiële bijdragen. Zonder jullie zouden wij ons werk en zeker onze dromen niet kunnen waar maken. Jullie zijn een "club" een groep mensen, die net als wij zich willen inzetten voor vrede en wij zijn dan ook reuze benieuwd naar jullie ideeën, wensen en gedachten over vrede en wat wij als werkgroep zouden kunnen doen, en misschien willen jullie ook wel eens praktisch iets bijdrage. Wij zijn maar een kleine groep en kunnen soms best wat hulp gebruiken.

Voor nu hele fijne feestdagen en laten we met zijn allen op weg gaan naar een heel mooi nieuw jaar vol vreugde, licht, en vooral vrede.

Moge wij gaan van innerlijke vrede naar wereldvrede.

Veel licht en liefde,

Bestuur en werkgroep Wereldvredesvlam Cadzand

P.s. Mochten jullie interesse hebben in dat mooie boek Vrede, dan kan je een mailtje sturen naar elsvanvenrooy@gmail.nl, dan sturen we het naar je op. De kostprijs is 14.95 € plus eventueel verzendkosten. Maar zeker de moeite waard.





Wereldvredesvlam Cadzand